

## Kennedymars

### Uitdaging van J.F. Kennedy.

Begin 1963 zei John F. Kennedy in een rede voor de Amerikaanse T.V. "Ik denk dat de meeste Amerikanen zo slap zijn dat ze niet in staat zijn in 20 uur 50 mijl te lopen." Hij kon dit met een gerust hart zeggen want hijzelf had, voordat hij zijn rugblessure opliep, diverse keren, bij de

### Haaksbergenaren in voetsporen van Kennedy

**Haaksbergen** — De heren B. Goorhuis, J. Olthof, G. Westerhof, B. Hartman, J. Scheggetman en C. Nijenbrink zijn in de voetsporen getreden van Kennedy en hebben de 80 km wandeltocht afgelegd. Het bleek een zware trip te zijn en twee vrienden van het zestal, die eveneens van plan waren 80 km vol te maken moesten het halverwege opgeven.

De jongens zijn zaterdagochtend om een uur uit Haaksbergen vertrokken en kwamen na vijf uur stevig doorstappen via Buurse en Enschede in Losser aan. Hier werd de eerste rustpauze gehouden. Bij Frans op de Bult tussen Hengelo en Oldenzaal konden de Haaksbergenaren voor de tweede keer hun moede leden strekken. Daarna ging het in één ruk door naar hun woonplaats waar ze zaterdagmiddag om tien over half vijf arriveerden. De hese wandeltocht hebben ze geen E.H.B.O.'er nodig gehad maar konden ze volstaan met een buisje met jodium.

23 maart 1963



Kennedy: ...uitspraak werd begin van een rage...

mariniers, bewezen dat hij hiertoe wel in staat was. Om te bewijzen dat het toch niet zo slecht met de Amerikanen gesteld was, zoals zijn broer beweerde, liep Robert Kennedy, ongetraind, met een aantal jongeren de genoemde 50 mijl. Meteen werd dit voorbeeld door vele Amerikanen gevolgd. Het werd een complete rage. Van Amerika sloeg de "Wandelgolf" over naar Engeland. Toen de Nederlandse T.V. hiervan beelden liet zien in het journaal, was dit aanleiding voor veel jongelui om in de voetsporen te treden van Kennedy. In Sittard, Someren, Tilburg en ook in Haaksbergen werd gelopen...de Kennedymarsen in ons land waren geboren. In de eerste drie plaatsen worden sinds dat jaar de Kennedymarsen gehouden. Haaksbergen organiseert sinds 1987 de Internationale Twentse Kennedymars.

### Ontstaan Kennedymars Haaksbergen

In 1986 zocht de N.L.A.W.B. (Nederlandse Lange Afstands Wandel Bond) naar een mogelijkheid om het lange afstand wandelen in het Oosten van het land te promoten. Haaksbergen speelde hierop in en na enkele besprekingen met de N.L.A.W.B. werd besloten om in 1987 een Kennedymars te organiseren in Haaksbergen. Dat het organisatorisch zwaar zou worden was ingecalculeerd. Het was immers niet moeilijk vooraf de deelname aan deze tocht te voorspellen. Een nog grotere sprong in het diepe was natuurlijk de financiële kant van een dergelijk gebeuren. De kosten moesten zo laag mogelijk worden gehouden om daarmee een financieel risico uit te sluiten. Al snel kwam men tijdens de voorbereidingen tot de conclusie dat het zonder sponsors moeilijk zo niet onmogelijk zou zijn. Er werden mogelijke sponsors benaderd en als een van de eersten stond men bij Van der Loeff B.V. (uitgever dag- en weekbladen) op de stoep, met de vraag of zij iets voor de Wandelkring zouden kunnen



...maken de lunchpakketjes voor de ruim 1000 deelnemers

doen, bijv. in de vorm van drukwerk. Het eerste gesprek verliep kort en zakelijk en door de Wandelkring werd al snel de conclusie getrokken: nul op het rekest. Groot was dan ook de verbazing binnen de kring dat men twee dagen later een telefoontje ontving van de heer Oude Vrielink (marketing en P.R. dagblad Tubantia) om de activiteiten even te stoppen en nogmaals samen om de tafel te gaan zitten. Tijdens deze bespreking werd het bestuur van de Wandelkring een plan voorgelegd dat een ieder aansprak, alleen...bleef de vraag: "Kan de Wandelkring Haaksbergen een dergelijke organisatie aan?" Na diverse bestuursvergaderingen is er ja gezegd, mede omdat er nooit een start zou kunnen zijn met zoveel publiciteit als nu mogelijk was.

In het kort was dit het plan van het dagblad Tubantia;

Reeds een aantal jaren was er een serie in de krant verschenen tijdens de zomer, waarbij een aantal redacteuren een rondtocht maakten door Twente en de Achterhoek. Dit had al eens plaats gevonden met een huifkar op de fiets, maar dit jaar (1987) zou men gaan wandelen en zodoende tijdens de 4e laatste week van deze serie de route alvast verkennen van de Nacht-marathon en de Kennedymars. Belangrijker nog, er zou over het wandellevement worden geschreven. Dit alles resulteerde in een samenwerking tussen dagblad Tubantia en de Wandelkring om de eerst Kennedymars tot een succes te maken.

Op vrijdag 24 juli 1987 begon de krant met de serie "Op stap met de goa-stok". De eerste drie weken wandelden de redacteuren door Twente, waarbij in vele





In afwachting van de start

plaatsen die werden aangedaan mensen, evenementen en bezienswaardigheden werden bezocht. Op zondag 16 augustus begon Pieter Bos vergezeld door Ben Goorhuis aan het verkennen van de route van de Nacht-marathon. In boeiende bewoording schreef hij over de natuur en de mensen langs het parkoers. Op donderdag 20 augustus wandelden Pieter Bos, Chris Bos (marsleider Vierdaagse Nijmegen) Wethouder Brummelman en Henny Horst de laatste kilometers van de route.

In café rest. 't Hagen was die dag de finish en toen het genoemde viertal hier binnen kwam waren er vele gasten aanwezig om hun te verwelkomen. Die gasten waren uiteraard de redacteuren die op stap waren geweest, de mensen die ze op hun wandeling ontmoet hadden, en velen die betrokken waren bij de organisatie van de Haaksbergse Wandelnacht. Hoofdredacteur Wim Timmers legde in een welkomstwoord de bedoelingen van deze slotbijeenkomst van de serie "op stap met de goa-stok" uit. "Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld als slot van een

geslaagde serie in onze krant" aldus Timmers, "maar vooral uiteraard om de nieuwe wandelactiviteit van de Twentse Nachtmarathon en de Kennedy-mars te promoten en onder de aandacht te brengen van onze lezer(s)". Na deze bijeenkomst raakte de organisatie in een stroomversnelling. In de periode april - juli waren er al vele voorbereidingsbesprekingen geweest nu was het bijna alle dagen raak. Er waren bijeenkomsten met het Gemeentebestuur, de politie, de medische staf, ondernemers, sponsors en natuurlijk de ruim honderd vrijwilligers. Van 22 augustus tot aan 25 september verscheen er bijna dagelijks wel een artikel(tje) over de wandelnacht in de krant. Zo kwamen onder meer, Sinie de Boer, Dr. Avenarius, deelnemers in training en Burgemeester Gabor aan het woord.

Op 25 september 1987 's avonds gaf om 22.00 uur Burgemeester Gabor het startschot en de bijna duizend deelnemers trokken de donkere nacht in.



De opening wordt verricht door de eerste attaché van de Amerikaanse Ambassade



De donkere nacht in

De organisatie verliep op rolletjes en de vele vrijwilligers ontvingen veel complimenten voor hun inzet tijdens het evenement. Haaksbergen was een wandelevenement rijker dat een grote uitstraling zou krijgen niet alleen in de regio, maar zelfs in het gehele land, almede in het naastgelegen deel van Duitsland.

Er is nu al acht keer een Internationale Twentse Kennedymars en Nacht(dag)-marathon gehouden, de deelname stijgt jaarlijks met enkele tientallen deelnemers. Aan de tot nu toe gehouden marsen namen in totaal 8147 wandelaars deel.

In de eerste drie jaar was Uitgever Van der Loeff sponsor van het drukwerk, daarna nam de Twentsche Courant dit over. De organisatie van de Wandelnacht is voor de Wandel Kring D.I.O. een hele klus op organisatorisch gebied, maar nog meer op het financiële vlak. Er wordt voor deze nacht gewerkt met een begroting van ruim fl. 34.000. Elk jaar moet veel werk verzet worden om de begroting sluitend te krijgen.

De eerste vier jaar vond de start van dit wandelevenement plaats op het marktplein. Voor het gemeentehuis stond dan een podium, waarop muziek werd gemaakt en artiesten optraden. Ondanks alle inspanningen om van dit wandelfestijn een waar "volksfeest" te maken met o.a. een braderie op de zaterdag kwam dit onderdeel niet goed van de grond. Vooral in de eerste jaren werkten de winkeliers/horecahouders nu niet direkt mee. In die jaren is reeds enkele keren gesproken over het verplaatsen van de start van de Internationale Twentse Kennedymars naar elders. Zover is het gelukkig niet gekomen.

Eind 1990 vond er een bespreking plaats tussen de Stichting Ster Evenementen (S.S.E.) en de werkgroep Kennedymars.



Kennedymars lopers in de Rietmolen





Blaren...Blaren

Deze stichting had voor 1992 de organisatie van de Haaksbergse Kermis overgenomen van de gemeente en wilde de kermis loskoppelen van het Schuttersfeest. Na enkele besprekingen werd besloten om in het laatste weekend van september 1991 een Sportief Sterweekend te organiseren met wandelen, wielrennen, kermis en veel muziek. Er werd besloten om voorlopig voor drie jaar een samenwerkingsverband aan te gaan. In 1992 werd er een stratenloop en een volleybalnacht aan het evenement toegevoegd.

De diverse onderdelen worden door de verenigingen (Wielierclub Het Twentse Ros, Atletiekvereniging Haaksbergen, Wandel Kring D.I.O. en HAVOC) afzonderlijk georganiseerd. De S.S.E. coördineert het geheel en neemt de kermis voor haar rekening, verder kunnen de afzonderlijke organisaties rekenen op een financiële ondersteuning van de Stichting. Naast de medewerking van de S.S.E. is de Wandel Kring D.I.O. ook bijzonder blij met de goede medewerking van de gemeente.

Vrijdags helpen diverse mensen van gemeentewerken met het inrichten van het startterrein. In de uren voorafgaande aan de start worden de officiële gasten van de Wandel Kring ontvangen in de trouwzaal van het gemeentehuis. Verder wordt het evenement jaarlijks gesteund met een subsidie-bijdrage.

Alhoewel het verkrijgen van sponsorgelden niet altijd van een leien dakje gaat mogen we als organisatie niet klagen, de lijst met bedrijven, instellingen en verenigingen die een financiële bijdrage en/of hand- en spandiensten verlenen groeit elk jaar nog.

Dankzij de inzet van velen kunnen wij de wandelaars een unieke wandeltocht



Beschermheer Gabor op pad tijdens "zijn Kennedymars"

bieden. De deelnemers spreken van een goed georganiseerde wandeltocht. Hieraan is zeker debet een van de 11 verzorgingsposten, die sinds enkele jaren bekend staat onder de naam het "Bartlehiem van de Kennedymars". Zonder andere posten te kort te doen mag deze door de Haaksbergse ondernemers Leusink en Leferink bezette post, midden in het afgelegen Twentse land-

schap, zeker genoemd worden. Dit verzorgingspunt, waar de deelnemers een keur aan hapjes en drankjes vinden, helpt velen over een moeilijk punt heen en daardoor kan men "de man met de hamer" beter ontwijken.

## Een onvergetelijke manifestatie...

De honderden deelnemers aan de Kennedymars (80 km.), de vele honderden deelnemers aan de Twentse Nachtmarchon (42½ km), en de duizenden enthousiaste supporters hebben in de eerste plaats gezorgd voor een onvergetelijke manifestatie.

De complimenten aan de wandelkring Haaksbergen voor de voortreffelijke organisatie.

### Dank aan:

Aannemersbedrijf Wijlers  
Atana's Groente en Fruit  
Autoverhuurbedrijf Car-Plan Haaksbergen  
Beheerders van „de Bovenmeester“  
Café Annink-Pot Backum  
Café Restaurant 1 Hagen Haaksbergen  
Café Hagmille Bentelo  
Café Kupen Rietmolen  
Café Park Hengevelde  
E. C. E. Promotion Enschede  
E. H. B. O. Haaksbergen en Hengelo  
Gemeentebesluit Haaksbergen  
Gemeentewerker Haaksbergen  
Generaal Biscuits Nederland B.V.  
G. H. P. Enschede  
Hengelose Wandelunie

HERO dranken Industrie  
Hotel Bad Boelke  
H.A.M.C. St. Jansdonshoeve  
H.O.V. Haaksbergen  
Lauvink en Leussink Supermarkten  
Motorclub Klaver  
Motorclub T.M.C.  
Ned. Genootschap voor Sportmassage  
N.M.B.  
Pit Sport B.V. Enschede  
Rabo-bank  
Radio Roala  
Rode Kruis Haaksbergen  
Rijkspolitie en korpsen uit de verschillende plaatsen  
Sporthuis Haaksbergen

Staalbouw ter Huime Haaksbergen  
Stichting SAS  
Stomerij Roeloffzen B.V. Haaksbergen  
Taxibedrijf Diepenmaat B.V.  
Tonny van Nuwen Enschede

DAGBLAD TUBANTIA  
DAGBLAD VAN HET OOSTEN  
HENGELO'S DAGBLAD

